



Apeldoorn, voorjaar 2020

Nieuwsbrief Lente 2020

Beste vrienden,

Nu de koning zich tot ons heeft gewend moet ik zijn voorbeeld maar volgen en weer iets van mij laten horen! Blijf communiceren om te voorkomen dat je niet in een depressie verzinkt, zo lees ik vandaag in de krant in het interview met Patrick van Veen, de gedragswetenschapper die een paar jaar geleden onze slotbijeenkomst invulling gaf, gevolgd door een rondleiding door de Apenheul. Hoewel de WhatsApp-groepen Veluwe en Vuursche ook van zich laten horen. Veel tips, gein en ongein komen dezer dagen als vluchtig nieuws op ons af.

We beleven een onwerkelijke periode. Persoonlijk schuifel ik op 1 ½ meter afstand langs andere klanten van het kaaswinkeltje, de AH. Thuisgekomen eerst de handen wassen, want het pinapparaat aangeraakt...De kleinkinderen die ons komen bezoeken, komen niet binnen maar nemen plaats op het bankje voor ons huis.

Jammer genoeg moesten we de bijeenkomsten van Veluwe en Vuursche respectievelijk 20 maart en 3 april afgelasten omdat de hele Horeca een "lock down" kreeg opgelegd. Omdat nog niet bekend is wanneer het Horecaverbod wordt ingetrokken kunnen we op dit moment geen vervangende bijeenkomst regelen, maar we gaan het inhalen.

Feit is dat de onzekerheid vreemd aanvoelt: mensen ontvluchten het buitenland om dat de grenzen dicht gaan; wij zijn nog net op tijd van Terschelling afgekomen. Met een paar honderd mensen op de boot was ook al geen pretje meer, terwijl wij daar doorgaans veel plezier aan hebben.

Ook andere sectoren hebben te lijden van deze nieuwe crisis. ZZP-ers, ruim een miljoen, zien hun omzet verdampen. Enorm respect voor de mensen in de zorg, het onderwijs en de politie. Niet te geloven dat er nog steeds veel mensen de adviezen van overheid en veiligheidsinstanties in de wind slaan.

De gruwelijk narcistische Amerikaanse president die medicatie en vaccins exclusief voor de USA wilde reserveren, wat een misdadiger.

Gelukkig zien we ook onverwachte positieve effecten: Rusland en Cuba leveren artsen en materieel aan Italië, hartverwarmend vind ik dat.

Inmiddels storten we ons met aandacht op de belastingaangifte, want de blauwe brieven weten van geen wijken. Enfin, daarvoor hebben we nu alle tijd.

Namens bestuur wens ik u allen hopelijk goede zaken, maar vooral een goede gezondheid in deze vreemde periode. Dat wij elkaar binnenkort weer in goede gezondheid mogen treffen.

Martin Bourgonje  
Voorzitter

