



Apeldoorn, voorjaar 2022

Beste Mobilé vrienden,

Zo, de kop is er af. Na opnieuw weer enige maanden radiostilte mogen we, tegelijk met het prachtig ontbolsterende voorjaar, gelukkig weer samen komen. De eerste bijeenkomsten van de kringen Vuursche en Veluwe hebben tot, volgens mij, ieders genoeg plaatsgevonden. Om aan de persoonlijke en zakelijke COVID gerelateerde 'beslommeringen' voldoende ruimte te geven, was voor beide bijeenkomsten bewust afgezien van een gastspreker.

Tijdens de levendige discussies werd onder het genot van het weer prima verzorgde natje en droogje, in alle openheid 'kond' gedaan over ieders zorgen m.b.t. de door COVID ontstane situaties en kansen voor de toekomst.

Vervolgens kon op 11 maart de tot twee maal toe uitgestelde Eindejaarbijeenkomst - voor de gelegenheid omgedoopt tot Voorjaarsbijeenkomst - eindelijk plaatsvinden in het prachtige Kasteel Maurick, alwaar taalvirtuoos Wim Daniëls ons in een 'privaat referaat' meenam op een soms hilarische taalreis door zijn heden en verleden. Een bijzonder optreden dat, zo bleek uit de vele positieve reacties tijdens en na Wim's optreden, zeer werd gewaardeerd. Dat naast onze leden ook enkele dames de weg naar Kasteel Maurick hadden gevonden maakte de bijeenkomst helemaal bijzonder!

Dat onze voorzitter de bijeenkomst, vanwege een Corona besmetting moest missen, was echter wel een smetje op de verder zeer geslaagde bijeenkomst!

Ik kijk nu al uit naar de eerstvolgende bijeenkomsten, te weten 1 april Kring Vuursche en 8 april Kring Veluwe, en hoop allen daar weer in goede gezondheid te ontmoeten.

Namens onze aan de beterende hand zijnde voorzitter een hartelijke groet,

Alex

